

KINDERZONDAGSBRIEF

Nr. 53, 25 april 2021

Hallo allemaal,

Vorige week ging het verhaal over de profeet Jesaja, over het omsmelten van wapens tot goede gebruiksvoorwerpen. Deze week gaan we verder met Jesaja en zijn goede boodschap.

Het gaat niet goed in het land. Er dreigt oorlog. En koning Achaz zoekt steun en advies bij een andere koning, de koning van Assyrië. Dat blijkt geen goed besluit.

Daarom moet je dat ook niet doen, Als dingen niet goed gaan, zoek dan steun en advies bij God.

Alleen hij kan de mensen in het land helpen. Dat heeft Hij al eerder gedaan en dat zal hij blijven

doen. In plaats van het gewelddadige rijk van Assyrië zal God een ander rijk stichten: een koninkrijk

van rechtvaardigheid (waar mensen elkaar recht doen, er voor elkaar zijn) en vrede. Met een

bijzondere koning van vrede, die luistert naar God en doet wat Hij zegt



BIJBELVERHAAL

Jesaja 11:1-10



EEN KONING DIE VREDE BRENGT

Moeten jullie horen, jongens en meisjes. Jullie weten al dat ik Jesaja ben. Ik ben profeet en ik geef de woorden van God door aan de mensen. De vorige keer heb ik jullie verteld over de zwaarden en speren die in het vuur werden gesmolten om er gereedschap van te maken, zodat er nooit meer oorlog zou zijn. Maar wat God me nu toch heeft verteld... Dit is net zo mooi, ik kan bijna niet wachten tot het zover is!

God vertelde me dat er een dag komt dat er echte vrede zal zijn. Eigenlijk net als wat ik jullie de vorige keer vertelde, over dat er gereedschap gemaakt zal worden van zwaarden en speren. En... er zal niet alleen vrede zijn voor de mensen, maar ook voor de dieren!

Gisteren maakte ik nog iets heel anders mee. De schapen van mijn buurman hebben lammetjes gekregen. Maar 's nachts hoorde mijn buurman in de stal een hoop lawaai. Hij hoorde de lammetjes mekkeren en de schapen blaten. Hij ging er dus snel op af en zag dat er een wolf was. Hij wilde de wolf weggagen, maar hij was te laat. Hij zag de wolf nog net weggrennen met een lammetje in zijn bek.

Zo gaat het vaak: dieren eten elkaar op. Maar als God vrede gaat brengen wordt het heel anders. Dan kan een lammetje gewoon spelen met een wolf. Nu zijn lammetjes bang voor wolven, omdat wolven lammetjes soms opeten. Maar dan niet meer, dan zullen ze juist lekker met elkaar spelen. Dan rennen ze samen door het gras, en huppelen en springen ze in de zon. En als ze moe zijn gaan ze samen in het gras liggen; het lammetje veilig tegen de wolf aan. Een panter zal dan rustig naast een geitje liggen. Zie je het voor je? Het geitje hoeft zich geen zorgen te maken dat de panter hem zal opeten, want dat gebeurt niet. Ze kunnen gewoon lekker samen in het gras een dutje doen. En een kalfje en een leeuw zullen samen gras eten. Het kalfje hoeft niet bang te zijn dat de leeuw hem zal opeten, want de leeuw eet geen andere dieren meer, maar hij eet gras. Het zal zelfs zo zijn dat een klein jongetje hun herder kan zijn. Ook hij hoeft niet bang te zijn voor de leeuw. Nee, die kleine jongen past op de leeuw en het kalfje en neemt ze mee naar een plek waar lekker eten voor ze is.



Dat is nog eens echte vrede: wanneer niet alleen mensen goed voor elkaar zijn en elkaar geen pijn doen, maar wanneer ook de dieren elkaar niet meer opeten. Dat kun je je bijna niet voorstellen, hè? Maar het zal echt gebeuren! Je vraagt je misschien af wanneer dat zal gebeuren. Ook dat heeft God me verteld. Dit zal gebeuren wanneer er een bijzondere koning komt, een koning die vrede brengt. Hij zal familie zijn van koning David.

Die koning van vrede zal een koning zijn die luistert naar God en doet wat Hij zegt. Dat komt doordat de Geest van God in zijn hart woont. Die helpt Hem goede dingen te doen. De Geest van God maakt

Hem wijs en verstandig, sterk en vol eerbied voor God. En daarom kan deze koning een koning zijn die goed is voor alle mensen, rijk en arm. Hij is eerlijk en luistert goed naar de mensen. Dan komt er vrede. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren. Dan zal er geen angst meer zijn, geen gevaar en geen pijn. Iedereen zal dan weten wie God is en hoe je moet leven, want die koning van vrede zal een voorbeeld voor iedereen zijn. Alle mensen zullen goed naar Hem kijken en van Hem leren welke goede dingen ze moeten doen. Dat zal een mooie wereld zijn, zeg, waarin die koning heerst. Ik hoop dat Hij gauw komt!

WIST JE DAT...

DE WOLF EN HET LAMMETJE

Als wij leeuwen of beren willen zien gaan we naar de dierentuin. Maar in de tijd van Jesaja leefden zulke dieren in Israël in het wild. Maar de mensen zagen ze liever niet! Want wilde dieren waren een groot gevaar voor de bevolking. Maar God belooft dat wanneer de nieuwe koning zal regeren, er vrede zal heersen, ook tussen de mensen en de dieren. Wilde beesten zullen mensen of andere dieren dan geen kwaad meer doen. In plaats daarvan zullen ze vegetariër worden! Dat betekent dat ze geen vlees meer eten, maar planten of gras. De nieuwe wereld zal een veilige en vredige plek zijn voor iedereen.



EENS ZAL ER VREDE ZIJN



OM OVER TE PRATEN

4-8 jaar

- Heb jij een huisdier? Speelt jouw huisdier weleens met jou of met een ander dier?
- Wat is jouw lievelingsdier? Wat eten deze dieren? Eten ze ook andere dieren op?
- In het verhaal van vandaag zegt God tegen Jesaja dat er vrede komt. Wat is vrede?
- Wat gaat er veranderen als er vrede komt voor de dieren? Hoe vind je dat?
- Wanneer gaat die vrede komen?

8-12 jaar

- Wat vertelt Jesaja over de nieuwe koning die komt?
- Zou een gewone koning al deze dingen kunnen?
- Wie denk jij dat er met die nieuwe koning wordt bedoeld?
- Waarin verschilt deze koning van de koningen en wereldleiders die wij kennen?
- Hoe ziet de wereld eruit als deze nieuwe koning komt?
- Welk stukje uit de droom van Jesaja vind jij het mooist en waarom?



AAN DE SLAG!

Dieren maken van wc-rolletjes

In Gods nieuwe wereld spelen dieren met elkaar die dat in deze wereld nooit zouden doen.

Op de plaat van het verhaal staan al wat voorbeelden, maar misschien kun jij nog wel andere dieren verzinnen. Kan jij van wc-rolletjes dieren maken die nu niet met elkaar spelen?

Voor ideeën klik [hier](#) of [hier](#)



VREDIGE VIERVOETERS

Als de nieuwe koning komt zullen alle dieren met elkaar omgaan zonder elkaar pijn te doen. Kun jij ontdekken om welke dieren het gaat? Verbind de cijfers met elkaar en kleur de tekening in als je klaar bent.



Teken er zelf gras, bloemen en vlinders bij

Werkblad (8-12 jaar) - De grote vredequiz Een koning die vrede brengt

In de Bijbel kun je veel ontdekken over oorlog, maar nog meer over vrede. Als je deze quiz gemaakt hebt, weet jij daar alles van! En als je de letters of cijfers van de goede antwoorden achter elkaar zet, ontdek je een bijzondere bijbeltekst.

1.

Van welke stad betekent de naam: stad van de vrede?

- J. Rome
- M. Nazaret
- G. Betlehem
- N. Jeruzalem

2.

Welke woorden ontbreken er in dit bijbelvers uit Spreuken 17:1? Je kunt beter een stuk ... hebben en vrede, dan ... en ruzie.

- a. kaas & een gebraden varken
- u. droog brood & een groot feestmaal
- o. honingkoek & een huis vol vrienden

3.

Paulus zegt dat mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, heel anders leven dan andere mensen. Hoe herken je deze goede mensen? Ze zijn blij en leven in vrede, en ...

- m. ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar.
- h. ze bidden veel en danken God ook steeds.
- t. ze spreken heel goed Grieks.

4.

De profeet Jesaja droomt over een tijd van vrede. Wat zal er volgens hem dan gebeuren?

- t. Alle kinderen spelen met elkaar, en iedereen mag meedoen.
- n. Alle mensen zorgen voor elkaar en zeggen aardige dingen.
- e. Wolven spelen met lammetjes, en een klein kind kan op de wilde dieren passen.

5.

Hoe worden mensen die vrede sluiten, genoemd volgens Jezus?

- r. kinderen van God
- n. zijn leerlingen
- e. profeten
- k. broers en zussen

6.

Toen koning Salomo regeerde, was het lange tijd vrede. Daarom konden de mensen:

- o. Eindelijk hun huis weer opknappen.
- a. hun geld verdienen door te handelen met andere landen.
- i. rustig in hun wijngaard en onder hun vijgenboom zitten.
- e. de hele dag in de tempel zijn om God te danken.

7.

Wat zeggen de engelen tegen de herders nadat ze over de geboorte van Jezus verteld hebben?

- 14. 'Vergeten jullie niet om het goud, de wierook en de mirre mee te nemen?'
- 6. 'Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.'
- 150. 'Wij zorgen wel voor jullie schapen. Amen.'

8.

Welke schrijver begint veel van zijn brieven zo: 'Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.'

- 5. David
- 21. Lucas
- 24. Paulus

9.

De profeet Jesaja zegt dat er een dag zal komen dat er overal vrede zal zijn. Wat gebeurt er dan volgens hem met de zwaarden en speren?

- 7. Alle wapens worden opgeruimd in een grote grot bij Jeruzalem.
- 26. Er wordt van de wapens gereedschap gemaakt om op het land te werken.
- 10. Door een wonder verdwijnen alle wapens.





Goede God

Als de nieuwe koning komt
zal het voor altijd vrede zijn.

Niemand doet elkaar meer kwaad
Een wolf doet een lammetje geen pijn
> Een kind speelt bij het nest van een slang
Want heel de schepping kent de koning.
De nieuwe koning is sterk en machtig
en is goed voor alle mensen.
Hij brengt vrede voor iedereen.
Dank u wel, voor deze koning
en voor de nieuwe wereld die komt.
Amen